

# Preview

## Houd uw hoofd boven water met De kenniskermis



We worden overspoeld door kennis! Er zijn duizenden managementboeken geschreven over leiden en managen, innoveren en inspireren veranderen en verduurzamen; op papier weten we álles over álles. Maar in de praktijk mislukt twee derde van alles dat we willen veranderen. Rara, hoe kan dat? In deze preview van *De kenniskermis* schijnt bestsellerauteur en inspirator Bart Flos zijn licht op de Kennisparadox.

Iedere overbelaste, verwarde, chaotische, gestreste en jagende manager heeft vast een scala aan managementboeken in zijn bibliotheek die stuk voor stuk een unieke, snelle en briljante oplossing bieden voor al zijn problemen. En anders zijn er nog talloze trainingen en workshops die hij kan volgen, van Zenn tot Neurolinguïstisch Programmeren, van Mindfulness tot MBA, van een uurtje lachen, gieren, brullen tot tiendaagse academies met alles er op en er aan, inclusief nootjes en een flesje water. Fantástisch! Alle oplossingen in een notendop, alles mooi op een rijtje met tips & trucs, checklists, to do's en to-vooral-don'ts.

Probleem opgelost? Nou, nee.  
**Helaas, er is geen pilletje!**

Want stel je nou toch eens voor hoe dat gaat in de praktijk. Op het werk loopt alles gewoon door, er wordt volop geklaagd en iedereen moet wat van iedereen. Alles verandert in hoog tempo en het is goochelen met de tijd om werk en privé in balans te houden. Dus vind die arme manager laat in de avond een verloren halfuurtje om in één van die dikke pillen te kijken. *Alles over veranderen of De Zeven Wonderbaarlijke Manieren Om Al Je Problemen In Een Oogwenk Op Te Lossen*. Maar die boeken staan vol met managementjargon, checklists die hem duizelen: doe dit, doe dat, pas daar mee op, kijk hier voor uit, vermijd dit, benadruk dat, schiet op! Je hoort hem denken: 'Ik kijk er later nog wel een keertje naar...' en het boek verdwijnt in de stapel op het nachtkastje.

Welkom in de wondere wereld van de Kennisparadox. Die manager heeft geen schijn van kans! De 'waarheden' in al die boeken, trainingen en workshops zijn volledig on-

toegankelijk voor hem want zijn oerbrein is chronisch overbelast. Ja, je leest het goed: ons brein, dat van jou en dat van mij, is oeroud. Miljoenen jaren hebben we als jagers/verzamelers over de savannen gezworven in een wereld die oneindig veel simpeler was. De afgelopen duizenden jaren is onze omgeving zó snel veranderd dat ons brein dat simpelweg niet meer kan bijhouden. We leven feitelijk in een overgecompliceerde wereld die niet meer bij ons past.

Voor alle duidelijkheid, er is niets mis met onze kennis! **Op papier zijn we hartstikke slim, echt waar.**

**Maar in de praktijk bakken we er niets van.** Onze organisaties zijn bij lange na niet succesvol, onze verandertrajecten mislukken voortdurend en onze medewerkers zijn chronisch chagrijnig.

**HELP!**

*Geen paniek!* Om dit dilemma te doorbreken moeten we slimmer zijn. We moeten namelijk niet proberen de Kennisparadox op te lossen, we moeten hem omzeilen. We kunnen niets doen aan de cognitieve beperkingen die ons DNA in onze hersenen heeft geprogrammeerd. Het is een fabelachtige rekenmachine maar totaal ongeschikt voor de hedendaagse overload aan kennis en informatie. Willen we de Kennisparadox omzeilen dan hoeven we maar drie dingen te doen: ken je brein, houd het klein en één ding tegelijk is fijn!

*De kenniskermis* is niet Het Zoveelste Managementboek, het is zelf ook een kenniskermis. Je kunt het lezen als borrelnootje, dagschotel of als zesgangendiner. Het gaat om de keuzes

die jij maakt. Dus: herhalen-herhalen-herhalen en oefenen-oefenen-oefenen. Meer weten? Ga naar [dekenniskermis.nl](http://dekenniskermis.nl) en doe de test!

PS: En oh ja, maak het uit met je smartphone! (maar wel vriendjes blijven).

**Bart Flos** is klaagcoach, inspirator, veranderadviseur en auteur. Hij schreef één van de bestverkochte managementboeken van de afgelopen tijd: *Het Anti-klagboek - Eerste hulp bij zeuren en zaniken*. Hij is de auteur van *De kenniskermis*.